



4 mei 2017 aanvang → 19.15 uur
Programma → Dodenherdenking op IJburg
**Jacoba van Tongeren
en Groep 2000**

- **IJburgfanfare** o.l.v. *Axel Schappert*
- **Welkomstwoord** *Arni Hubbeling*
- **IJburgkoor** o.l.v. *Ricus Smid*
- **Gedicht**
- **Toespraak** *Thijs Reuten*
Lid bestuurscommissie Amsterdam Oost
- **IJburgkoor**
- **“Een foto van Cas Oorthuys”** *Roel Sandvoort*
- **Muziek** *hobo door Frans Oosterhuis*
- **Jacoba van Tongeren, verzetsstrijdster** *Paul van Tongeren*
- **Muziek**
- **Herdenkingswoord** *Harm Snel*
- **Taptoe** *trompet door Ellen Dunnebier*
- **Twee minuten stilte**
- **Wilhelmus** door allen, voor tekst z.o.z.
- **Kranslegging, bloemen plaatsen in of bij het monument**

- **De Binnenwaai** nodigt u uit voor een drankje.
- **20.30 uur Theater de Binnenwaai: Verhalenman Karel Baracs**
vertelt het verhaal van Jacoba, “de Bonnenkoningin”
- **21.00 uur** Vragen aan *Paul van Tongeren*

De avond eindigt om 21.20 uur.



Tekst wilhelmus

1 Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den Vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6 Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
Uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.



verzetstrijdster Jacoba van Tongeren

